

## **KATRINEHOLMS OK 1960-2010.**

Några utdrag ur klubbens historia.

Fredagen den 8 januari 1960 samlades 53 orienterare på Café Framtiden (nuvarande Terrassen). Efter tydliga livliga diskussioner beslutade man att bilda Katrineholms OK med röstsiffrorna 38-1. Omröstningen skedde efter fikapaus och då hade några redan lämnat mötet. Det fanns ett 25-tal namnförslag men det blev aldrig någon diskussion om namnet.

Den ekonomiska planen som framlades var inkomster på 1930 kr och utgifter på 1800 kr varav 1400 i startavgifter.

Redan på söndagen hade KOK sin första träningsorientering vid Strängstorps bastu. På måndagen beslutades att starta KOK-skola samt att ge ut ett medlemsblad som senare kom att döpas till hopKOKet efter namnförslag av Torgny Karlsson.

Den första tävling som KOK ställde upp i var Alingsåskavlen i slutet av mars 1960. En 5-manna kavle där KOK blev 3:a med följande lag Ture Gillberg, Sven "Carco" Gustavsson, "Ånge", Torgny Karlsson och J.O. Gust. Banan bestod av c:a 15 st valfria kontroller.

Klubben hade fått en rivstart och det var det som gjorde att vi fick med alla orienterare i staden även om några avvaktade ett tag.

1963 skaffade klubben en lokal på Forssjögatan 4. Året efter fick KOK sin hittills bästa placering 5:a i 10 milabudkavlen. Starten var i Mölnbo med mål i Malmköping. Men bästa insatsen i denna klassiska tävling var en 6:e placering 1972 då betydligt fler och bättre lag deltog. 1970 ledde KOK tävlingen efter J.O. Gusts nattsträcka för att till slut bli 34:a. 1980 var också ett bra 10-milaår, herrlaget 65:a (486) och damerna 136:a (436).

1971 betraktades då som bästa året i klubbens historia både vad beträffar bredd och topp. 89 aktiva var representerade på mer än 1000 tävlingslopp. Klubbens första landslagsman Rolf Andersson representerade som förstaårssenior landslaget 2 gånger vid en tävling i Norge och en i Schweiz. J.O Gust hade tidigare varit landslagsman som junior men då tävlande för Katrineholms SK. 10-milaplacering detta år 42:a. Detta år ansvarade KOK för en etapp av 5-dagars.

1972 ännu bättre både topp och bredd. Rolf Andersson i landslagstruppen 1973 för första gången har antalet aktiva som tävlat överstigit 100-gränsen. På elitnivå en viss tillbakagång då Rolf Andersson flyttat till utlandet. Roger Glännefors har tillhört landslagstruppen för juniorer.

1975 Tävlingsdeltagandet från klubben har varit det mest omfattande i klubbens historia. Antalet aktiva var 106 som gjorde c:a 1225 fullföljda starter. Roger Glännefors och Mats Forsman m.fl. i topp i elitklasserna vid flera tillfällen. Vårt eget arrangemang KOK-TRÄFFEN nådde toppnoteringar vad beträffar antalet anmälda och startande tävlande under perioden 1970-1980. T.ex. 1970 startande 2100, 1972 1700. 1979 2500 anmälda, 1980 3000 anmälda.

Årsavgiften för seniorer var 1971 10 kr, juniorer 5 kr och ungdom 2 kr. 1973 skedde en "drastisk" höjning till 15, 10 och 5 kr. Ständig medlem betalade 300 kr.

Klubbens hemvist var från 1970 en källarlokal i hörnet Gersnäs-gatan-Storgatan. Lokalen på Forssjögatan utnyttjades i fortsättningen som förråd. Tanken på en klubbstuga började ta form och 1974 utsågs en kommitté för att utreda saken. Resultatet av detta blev att 1975 skrevs ett 10-årskontrakt med Eriksberg om att hyra Siggetorpstugan. Klubblokalen på Gersnäs-gatan sades upp 1/1 1980. Efter mycket jobb av ideella krafter kunde Bastubyggnaden invigas den 3/11 1979.

En viktig inkomstkälla och även ett viktigt propagandamedel var försäljning av TRIM-paket. Under perioden 1979-1984 låg antalet sålda paket i intervallet 1100-1500 st. TRIM-OL arrangerades vår och höst. Därefter märktes en avmattning i försäljningen.

1980 kan betraktas som genombrott för regelbundet tränande från Siggetorp. Anledningen var naturligtvis bastun med omklädningsrum.

1982 noteras 1486 starter på tävlingar av KOK:are.

Träningskommitténs stora bekymmer 1985-1987 är att uppslutningen på träningarna är mindre bra. Det finns KOK:are i förskingringen som skulle kunna fylla två 10-milalag (damer och herrar) skriver man i verksamhetsberättelsen.

Klubbens 30:e verksamhetsår 1990 firades med en klubbresa till Tjeckoslovakien med 47 deltagare.

Samma år fick klubben sin första individuella SM-seger genom Fredrik Löwegrens seger i H 18.

Fredrik Löwegren infriar våra förhoppningar till fullo 1991 med resultat SM 2:a normaldistans, 1:a natt, 6:a kort och 2:a långdistans. Dessutom blev han Världsmästare i Budkavle för juniorer.

Vecka 48 1992 börjar KOK sälja Bingolotter. Ett oerhört bra och framsynt beslut. Vi var jämfört med andra lokala klubbar tidigt ute och mutade in Axelssonshörnet som försäljningsställe. I alla väder stod våra säljare där och inkomster började strömma in till klubben. Inkomsterna borde användas till något vettigt och idén att köpa loss Siggetorp föddes. Så blev det också. 1995

köptes Siggetorpastugan med tomtmark. 1996 togs beslut att bygga till klubbstugan och på hösten 1998 var det hela färdigt.

En uppskattad klubbresa till Lettland med 16 KOK:are genomfördes vid midsommartid 1997. Vi hade haft en grupp lettiska orienterare som gäster året innan.

Vid Natt-DM för Södermanland gemensamt med Västmanland på kartan Bieåsen år 2000 använde vi för första gången elektroniskt stämplingssystem vid tävlingsarrangemang.

1999 arrangerade KOK 2 st veterantävlingar. Denna tävlings-och sociala verksamhet har under åren fortsatt att expandera.

